

VAN HET BESTUUR

Wie wel eens de sociale media bekijkt of daarop actief is, herkent misschien het gevoel dat militant rechts en fundamentalisme in Nederland de norm is. Want gebrek aan normbesef, gebrek aan respect, diepgeworteld wantrouwen en beledigen lijkt de overhand te hebben. Totdat je de moeite doet om buiten die media te shoppen en andere bronnen raadpleegt zoals opinieonderzoeken en representatieve steekproeven onder de bevolking.

Dan ontstaat er een heel ander beeld; een beeld van begrip, tolerantie, in gesprek zijn en elkaar vragen stellen, samen zaken oplossen. Een beeld ook van geleidelijkheid en behoefte aan veiligheid. Een beeld van gemeenschappelijke opvattingen tot wasdom en realiteit brengen.

Zo ook de doelen die we ons als Coöperatie Laatste Wil hebben gesteld. Een doel dat door velen wordt herkend en erkend: het bepalen van je eigen levenseinde en het bezit van een middel om dat mogelijk te maken. In gesprekken met mensen die er nog niet zo mee bezig zijn, merk je aanvankelijk schroom om hierover te spreken en om mee te gaan in die gedachte. Totdat het vragen stellen begint, de antwoorden komen, het wederzijdse vertrouwen zich ontwikkelt en het gesprek ontstaat.

Dat is ook wat we het liefste doen: met andere Nederlanders in gesprek zijn en vertellen wat we nastreven. Daarmee scheppen we maatschappelijk draagvlak. Graag verduidelijken we dan wat Motivaction voor ons uitzocht: zes op de tien Nederlanders willen de eigen regie hebben over hun levenseinde. Dit zijn vooral mensen die stemmen op Partij voor de Dieren, PVV, Forum, 50Plus en SP (zeven van de tien). Zelfs bij vier van de tien CDA-aanhangers zien we die steun. Dat zou de wetenschappelijke bureaus en politieke leiders van die partijen toch aan het denken moeten zetten?

Uit onderzoek onder onze leden blijkt dat zij vooral affiniteit hebben met de VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Bijna drie van de tien rekenen zich tot het christendom. Maar opvallend genoeg zeggen de meesten van hen (zeven op de tien) niet zeker te weten of er iets is na de dood, of dat er zeker niets is.

We leven in een samenleving waarin mensen die zichzelf religieus noemen de wens hebben tot een laatstewilmiddel. Ook aanhangers van uiteenlopende politieke partijen willen dat. Dat zijn de bruggen waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

En dat kan gewoon.