

CREATIEVE, CONSTRUCTIEVE REBELLIE

Nee, met politiek wil Adjiedj Bakas, de scherpzinnige en onconventionele trendwatcher des vaderlands, zijn tijd niet verdoen. Met een elegante opmerking zwiept hij mijn keurig van tevoren doorgestuurde vragenlijstje van tafel: “We besteden veel te veel tijd aan achterhoedegevechten. Niet doen! Ga om de overheid heen!”

Er moet volgens Bakas snel een slimme multimediale marketingcampagne komen, o.a. met inzet van sociale media. Hij is ervan overtuigd dat doe-het-zelfeuthanasie bij een voltooid leven steeds normaler wordt. In zijn boek *Ziel in de Zorg* beschrijft hij de vele varianten van de DIY-zelfeuthanasie, o.a. gelardeerd met beelden uit de sciencefictionfilm *Soylent Green*.

In [deze column](#) stelt Bakas dat het autonome levenseinde binnen tien jaar *common practice* zal zijn. En dat ondanks de reclamecampagne van de overheid voor herwaardering van en zorg voor ouderen, ondanks de voorlichtingscampagne van de overheid om mensen te helpen in gesprek te gaan over hun naderend overlijden, ondanks de hardere opstelling van het Openbaar Ministerie voor wat betreft euthanasie, en ondanks de afspraken die minister De Jonge maakte met de chemische sector om geen zelfmoordpoeder meer aan particulieren te verkopen.

Voor Bakas is de samenleving als een stoompan waarin de aardappels vanzelf gaar worden. De vraag is niet wannéér het autonome levenseinde een feit zal zijn, maar over welk middel we de beschikking moeten hebben. Via de vestiging van een slimme webshop in IJsland (het land met het meest vrije internet ter wereld) of China (daar is ook veel mogelijk) zouden we dat kunnen bestellen en met Alibaba of AliExpress laten bezorgen. Nee, de overheid gaat echt niet ieder pakje openmaken. Tijd dus voor rebellie? Absoluut, aldus deze creatieve en constructieve ziener. Aan ons de keus.

www.bakas.nl