

AAN DE FRACTIES IN DE TWEDE KAMER

Een lid van de Coöperatie stuurde ons een afschrift van een brief die hij stuurde aan de fracties in de Tweede Kamer.

Geachte fractieleden,

Nog steeds is er geen duidelijkheid over euthanasie.

Mijn vrouw van 83 heeft Alzheimer, diabetes, evenwichtsstoornis, incontinentie en kan nauwelijks meer lopen. Ik ben 87 en nog redelijk ter been, hoewel ik meerdere

ouderdomskwalen heb, zoals een schildklierafwijking, reuma en chronische bronchitis.

Wij zijn lid van de NVVE, van de Coöperatie Laatste Wil en hebben contact gehad met Stichting De Einder.

Wij zouden graag willen beschikken over een middel voor zelfdoding, zodat wij op een door ons gewenst tijdstip zelfstandig euthanasie kunnen plegen, zonder een huisarts of behulpzame anderen in de problemen te brengen.

Helaas kunnen de genoemde instanties ons niet helpen, de bestaande wetten verhinderen dit.

Die wetten zijn er voor de burgers en niet omgekeerd. Daarom zou je kunnen denken dat mensen op gezaghebbende posities bij het Openbaar Ministerie en het Gerecht in staat moeten zijn om de wet zodanig uit te leggen dat het belang van de mensen vooropstaat. Het kan toch niet de bedoeling van de wet zijn dat mensen de beschikking over hun eigen leven wordt ontnomen, dat men gedwongen is om op een vaak wrede en onwaardige manier het leven te beëindigen. Zo ja, dan deugt de wet niet.

Ik heb van nabij meegemaakt dat ongeneeslijk zieke ouderen onnodig lang hebben moeten lijden alvorens te mogen sterven. Dat jongere mensen die het leven ondraaglijk vonden op een afschuwelijke manier een einde aan hun leven hebben gemaakt. Ik zou van de laatste groep vier voorbeelden kunnen noemen.

Totaal onbegrijpelijk dat de rechtbank in Maastricht onlangs een man heeft veroordeeld omdat hij wat spullen had gekocht voor zijn vader, die dood wilde. De edelachtbare heren vinden de wet kennelijk belangrijker dan de mens.

Geachte kamerleden, wordt het nu eindelijk niet eens tijd om de wet aan te passen? Om, vooruitlopend daarop, te proberen de rechterlijke macht te overtuigen van de noodzaak tot een menselijke vertolking van de bestaande wetten?

Er wordt in veel kringen geklaagd dat de ouderen zo veel geld kosten en dat de zorgkosten daardoor de pan uit rijzen. Ik doe het niet, maar heb haast de neiging om te zeggen: Het leven wordt de ouderen nog nauwelijks gegund, maar doodgaan op eigen wens en door eigen toedoen, dat mag ook niet.

Welk een tegenstrijdigheid. Ik hoop dat er nu eindelijk erkenning komt voor mensen die hun leven willen beëindigen en ik wens u een snelle besluitvorming toe, ondanks het vermoedelijke verzet tegen euthanasie van (gelukkig slechts) enkelen onder u, die denken voor God te moeten spelen.

Met hoop en hoogachting,

De heer DK, lid van de CLW

(De naam van het lid is bij het bestuur bekend)

Lees ook andere berichten